

*Biddend uit handen gegeven*

† **Niek Jans (80 jaar)**  
**echtgenoot van Til Damen**

Niek werd geboren op 5 december 1932, zodat hij vernoemd werd naar de heilige Nicolaas. Hij groeide op te Sint Joost en werkte als zadelmaker, bij een fruitteler en vervolgens als boerenknecht op de Abdij van Lilbosch. Hier leerde hij Til kennen, met wie hij een verbond voor het leven zou sluiten. Uit de band van hun huwelijk werden twee dochters geboren, voor wie hij alles overhad. Niek was het meest in zijn element wanneer hij buiten in de natuur kon werken. Hij werkte in de buitendienst van de gemeente en later in de plantsoendienst. Toen hij ziek werd kon hij in de VUT. Ondanks zijn gezondheidsproblemen was hij een tevreden mens, die het liefst buiten in de hof werkte. Hij voelde zich gezegend met de kleinkinderen en koesterde de familieband. Zijn typische spreekwoorden vormden kleine levenslessen. De laatste tijd begon hij steeds meer te sukkelen met zijn gezondheid. In het ziekenhuis is hij onverwacht overleden. Vanuit dit leven stapte hij over naar de tuin van het eeuwige leven.